

Op zoek naar God

Na jarenlange Bijbelstudies, tien jaar hersenspoeling en weer 'onthersenspoeld' (een soort van therapie met een theoloog) was ik nog steeds op zoek naar God. Ik zocht buiten mijzelf, naar de hemel kijkend, wachtend tot God me zou helpen, genezen, sturen. Ik wilde God maar al te graag volgen maar waar was Hij?

Ik keek naar de hemel en sprak tot God: 'Daar bent U. Komt u mij helpen, wilt u mij komen helpen? Wilt U mij de weg wijzen en beschermen? Wilt U mij helpen om U beter te leren kennen? Alles zocht ik buiten mijzelf; ik dacht als ik iets fouts had gedaan dat U mij niet wilde horen. Ik dacht dat ik moest bewijzen dat ik geen zonden meer zou begaan en dan in Uw liefde mocht komen. Dat ik dan in Uw hemel zou mogen komen. Als het zo is wat de Bijbel zegt, houdt U onvoorwaardelijk van mij en blijft U altijd bij me. U wilt zelfs in mijn hart wonen, ik mag kiezen of ik opendoe. U geeft mij een vrije wil. Uw zoon is gestorven voor al mijn zonden, in het verleden, heden en toekomst en U houdt gewoon van mij, zonder dat ik iets hoeft te doen. Ik mag mijn eigen wil hebben en ik mag zelf weten wat ik doe, U blijft van mij houden. Eigenlijk is het een schande wat sektes willen en wat de kerk zegt dat je moet doen om in God 's liefde te wandelen, om vergeving te krijgen. Ik hoeft niks te doen, U houdt toch wel van mij. U bent in mij, met mij, om mij heen en Uw liefde en bescherming zal er altijd zijn. Terwijl ik dacht dat ik Uw liefde moest winnen ...'

Totdat ik iemand ontmoette die mij via engelen (healing) in contact bracht met iets wonderlijks. Iets wat mij zo'n licht gevoel gaf, zo dicht bij de bron. Onvoorwaardelijk, met liefde en zonder angst, ik voelde me helemaal veilig. Zoals de appelboom vol in bloei staat te stralen midden in de stad, prachtig, heerlijk ruikend, zo voelde ik ineens dat ik er gewoon mocht

zijn. Ik voelde ineens dat het goed was hoe ik was, hoe ik ben.

Ik mag gewoon zijn. Ik mag gewoon stralen en ik mag gewoon mijn eigen wil hebben. Zo zijn wij mensen immers gemaakt, met onze eigen wil, met onze eigen verlangens, gedachtes en karakter. Gewoon wie ik ben, is oké. Ik hoef niks te doen, ik mag gewoon liefde ontvangen en geven, onvoorwaardelijk. I am who I am, ik ben wie ik ben, zoals het boek van Marinus Knoope, Het Creatiespiraal. Hij zegt in zijn boek: 'Een appelboom geeft appels en als die boom peren wil voortbrengen, zal hij een moeilijk bestaan hebben/krijgen.' De appelboom mag appels voortbrengen en de perenboom peren en ik mag zijn wie ik ben. Ik mag wensen hebben, dromen en hoop.

Ik hoef niet meer buiten mijzelf te zoeken naar de God die ik dacht te zoeken. God klopt in mijn hart. Ik heb een wil gekregen juist omdat ik mag en kan kiezen en ja, ik wil in Gods liefde leven, met zijn liefde. Ik wil in liefde leven, in harmonie en in vrede met mezelf en met de mensen om mij heen.

Heb ik nota bene heel de wereld afgereisd op zoek naar God, vele dalen doorkruist, vele bergen beklommen en uiteindelijk kwam ik hem tegen. Eindelijk viel het kwartje: God woont gewoon in mij, in mijn hart, vroeger, nu en voor altijd. Wat ben ik een gelukkig mens, dat ik deze rijkdom mag ervaren. Vanaf nu ga ik gewoon proberen te zijn, samen met mijn gezinnetje.

Wat een prachtig cadeau voor mijn 41^{ste} verjaardag. Ik ben blij dat ik ben wie ik ben. Met en zonder tekortkomingen en beperkingen ben ik een gelukkig mens en leef ik een gelukkig leven. Ik ben zo tevreden met mijzelf en mijn leven dat ik niet anders zou willen. Ik beschik inmiddels over twee Reiki-certificaten en voel me gelukkiger en liefdevoller dan ooit. Ik ben nu mezelf, ik ben Lana. Ik ben zo vaak van de dood gered, dat ik zeker geloof. God bestaat voor mij. Hij heeft mij zo vaak laten zien dat hij er is.

Ik heb een lieve man en een gezonde zoon. Een wonder, na vijf miskramen en een dood kindje in mijn buik. Ik ben gestopt

met vluchten, ik heb weer contact met mijn familie en dat is beter dan ooit tevoren. Ik heb mijn verleden verwerkt (EMDR werkte als een soort toverstafje voor mij!) en ik voel me gelukkig, ik heb rust. Ik geloof nu dat God van alle mensen houdt en dat zijn zoon Jezus is gestorven voor al onze zonden (misschien symbolisch, misschien wel een echt verhaal). Het allerbelangrijkste is liefde en God is liefde. Hou van jezelf en van anderen en doe een ander niet wat jezelf ook niet fijn vindt.

Ik heb nu rust en vrede om mij heen. Ik zorg zelf dat ik me veilig voel en ik wil een goede moeder zijn voor mijn zoon. Mijn man is mijn man, de vader van mijn zoon, mijn vriend, mijn soulmate. Ik heb zoveel gezien, dat ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde. Zonder wonderen zou ik er niet meer zijn; ik heb mezelf diverse keren van het leven willen beroven, ik ben bijna gewurgd toen ik zestien was, ik heb een paar keer een overdosis genomen, ik ben vijf hoog van een flatgebouw gesprongen en nog steeds ben ik er. Ik heb de dood van dichtbij gezien. Dat maakte me niet angstig, het leven deed dat vroeger. Nu ben ik alleen maar gelukkig dat ik nog leef en dat ik mijn verhaal aan anderen mag vertellen.

Ik hoop dat anderen kunnen leren van mijn leven en zich geen dingen laten aandoen, die ze zelf niet willen. Iedereen mag een eigen wil hebben, iedereen is bijzonder. Je mag een eigen wil hebben en doen wat je graag wilt in dit leven, mits je anderen niet schaadt. Als we allemaal eens iets meer aan anderen dachten en met ze omgingen zoals je zelf graag wilt dat anderen met jou omgaan, dan zou de wereld een veel mooiere plek zijn. Of je God nu God, Allah of spirit noemt, het maakt niet uit, als jij er maar gelukkig mee bent. Ik geloof in een God, die vrede en liefde geeft. Dat wil ik geloven, want ik moet niets, ik mag. Met deze gedachte voel ik me veilig en gelukkig.

Ik zou graag willen dat iedereen de God kende die ik nu denk gevonden te hebben. Ik zou graag willen dat er geen oorlog meer zou zijn, dat niemand elkaar pijn zou doen. Dat is mijn wens en ik hoop dat deze - al is het maar een beetje - uit-

komt. Ik word omringd door fijne mensen, die van zichzelf houden en van elkaar en in mijn huis voel ik vrede en liefde. Als ik mijn armen uitstrek naar mijn burens en de mensen die ik tegenkom, dan breng ik al een beetje liefde en vrede. Zo kan ik mijn leven en de wereld waarin ik leef, een klein beetje veranderen. Door mijn liefde uit te stralen kan ik al iets bereiken, maar dat is alleen om mij heen. Ik hoop dat dat stukje vrede steeds een beetje groeit en dat we elkaar meer accepteren en laten zoals we zijn. Maar alles begint bij jezelf en daarom ben ik nu belangrijk voor mezelf. Ik ben mijn eigen beste vriend en als ik goed voor mezelf zorg, kan ik dat ook voor een ander.

Ik blijf hopen dat vrede zich uitspreidt over de wereld. De liefde van God is een cadeau. Het leven is een wonder.